

L'EGLISE NOTRE DAME DE LAEKEN

L'Eglise Notre Dame de Laeken, de style gothique, fut commencée en 1854 d'après les plans de Poelaert. Elle fut érigée à la mémoire de la première Reine des belges. Cette église sert de sépulture aux membres de la famille royale.

La première porte de Laeken, ainsi nommée parce qu'elle conduisait au village de ce nom, fut démolie en 1571. La seconde ne fut qu'une poterne et disparu en 1807. En 1820 on éleva la porte Guillaume d'allure classique, dessinée par Suys.



DE KERK VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LAEKEN

De Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Laeken, in gotische stijl, werd gebouwd in 1854 naar het plan van architect Poelaert. Zij werd opgericht ter nagedachtenis aan de eerste koningin der Belgen. Deze kerk dient als begraafplaats voor de leden der koninklijke familie.

De eerste Laekense Poort, genaamd naar de gemeente waartoe zij leidde, werd in 1571 afgebroken. De tweede was slechts een onderaardse verbindingsweg en onderging in 1807 hetzelfde lot. In 1820 trok men de mooie Guillaume Poort, in klassieke stijl, op. Zij werd door Suys getekend.

LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAEKEN

La Iglesia Nuestra Señora de Laeken, de estilo gótico, fué comenzada en 1854, según los planos de Poelaert. Fué erigida en memoria de la primera Reina de los belgas. En esta iglesia, se da sepultura a los miembros de la familia real.

La primera puerta de Laeken, así llamada porque dirigia al pueblo que tenia este nombre, fué destruida en 1571. La segunda no fué más que una poterna y desapareció en 1807. En 1820 se construyó la puerta Guillermo de estilo clásico, dibujada por Suys.



La Porte de Laeken